

Kajak i Norrort



Gräsöturen 2010

Vi skulle paddla 9 kajaker på en 4-dagarstur utanför norra Gräsö där massor med små öar gör skärgården omväxlande. Där är väldigt fint och lugnt, på turen skulle vi se endast c:a 5 båtar totalt, men desto fler havsörnar.

Efter att ha letat efter startpunkten en stund kunde vi alla samlas och börja packa kajaker. De flesta hade paddlat många övernattningsturer men för Bitte var det första gången så vi fick instruera hur man smartast packar, och därefter gick det perfekt.



Piero packar

Vi paddlade iväg i lugn fart och snart började det regna. Det spelade ju ingen roll när man paddlade men vid första lunchen (vid ringen) var det inte så kul, men då spände vi snabbt upp en tarp, en pressenning och ett halvtält, så lunchen blev ändå en njutning och vi presenterade oss litegrann för varandra. Ledarna var Mats H och Pia B, och deltagarna Cecilia, Niklas, Bitte, Piero, Per, Johan och Hasse.

Turen var utlyst som en tekniktur, dvs lite kortare eftermiddagspass så att man skulle orka en sväng till efter tältuppsättningen



Bitte njuter i solen



Vår färd, som gick i medsols riktning.

Efter lunch paddlade vi till Fluttu där vi tidigare letat efter den omtalade "lagunen". Kanske hittade vi den på Fluttus östra del men vi är inte säkra. Men däremot hittade Piero in till en väldigt fin lägerplats och nu var regnet på väg bort. Efter tältuppsättning och lite slappande hoppade Cecilia och Johan i varsin våtdräkt och kajak, och jag hängde med. Det blev hårdträning i lågt stötdag som är det viktigaste redskapet att slippa plurra i kajaken. När tekniken satt sig agerade jag vågmaskin så att de fick träna ganska realistiskt, och snart gick det väldigt bra. Johan testade gränserna direkt så vi fick öva en rad olika kamraträdningar också.

Till middag överglänste de olika matlagen varandra, och det var inte långt ifrån att vi fick Tiramisou eller kanske brylé-pudding, men Hasse hade glömt kylskåpet hemma så det blev kex istället. Det blev också bra. Det blev en skön kväll, vi gick en ö-promenad och sen blev det en fantastisk solnedgång.



Solnedgång på Fluttu



Per, Niklas, Bitte, Cecilia, Mats och Hasse

Nästa dag var solen uppe och det var härligt att dra ut över havet i sydost med bara små prickar att sikta på. När vi kom till Klyndrorna verkade fåglarna förvånade att se folk, det var ju bara dagarna efter det att fågelskyddet upphört här. Men fåglarna var ganska lugna och

gjorde inga ilska utfall mot oss som de ju kan göra när ungarna ligger i boet. Lite havsörn här och där fick vi se, men det är ju vardagsmat numer.



Vacker utsikt från Pias 505:a på den andra dagen.

Efter lunch siktade vi mot nattläger på Storlågådalen eller kanske på Malorna lite längre sydöstut, men ganska snart ändrades all vår vackra utsikt till en sikt på kanske 20-30 meter så mellan Söder-Gåsgrund och etappmålet såg vi inte så mycket. Dock lyckades jag som färdledare lura in alla i en återvändsgränd, men att vända skulle också bli jobbigt, så istället fick det grunda partiet grävas ut och till slut fanns en smal kanal att passera i.



Vad gör man inte för sina deltagare...



In i dimman

Därefter skulle vi över en mindre fjärd i dimman. Niklas den duktige orienteraren hade just sagt att det var så lätt att orientera på sjön eftersom man ju ser så bra, men här skickade vi istället fram Per att orientera för han hade en bra kompass på kajaken. Vid Stor-Lågbådan hittade vi fina klippor i eftermiddagssolen. Här skulle det bli fint att tälta, trodde vi då...

Sen stack nästan hela gänget ut på vattnet för träning i sidoflyttningar, tvära svängar med lutning, kontring mm och alla var väldigt läroaktiga. Efter en god stund paddlade vi tillbaks och åt middag, gick ö-promenad, lyssnade på vädret mm. Man sade att det skulle regna under natten men upphöra vid 0900, och då skulle vinden vara 10 m/s men sen strax avta. Detta lät ju skapligt, men på morgonen då vi skulle gå upp var det rejält regnigt och meteorologerna lovade nu istället regn och friska vindar hela dagen. Efter en del övervägande beslöts att avvakta paddlandet och vi gick en ganska lång promenad runt ön i stället, sov en stund, åt lunch tillsammans och sov en stund. Men sen kl 1600 hade regnet och vinden mojnät, så nu skulle vi iväg, och 1730 när vi hoppat i kajakerna kom också solen fram och smekte våra frusna själar. . Paddlingen till Norr-Gället och Kullaskäret var härlig och i lugnet mellan dessa öar kunde man bara njuta, sen fortsatte vi till Klykbådhyllorna där vi gjorde läger och efter mate satt en stund extra innan vi gick och lade oss.



Njutbar sol och lä vid Kullaskäret.

Den sista dagens morgon for vi norrut till Stapelbådan där vi gick och satt lite på bänken på bergets topp, skrev en hälsning i gästboken i brevlådan och åt lite sura bilar. Därefter VNV mot Hamningbådans västsida där vi varit förr och kände till fina klippor. Där skulle lunchen intas, men först ville några träna lite mer kamraträddningar och annat, några deltagare fick göra situps i kajaken med huvudet nedåt. Lite ovan kanhända men väldigt bra att vara en stund i vattnet innan man kommer upp. Vi tränade också "rädda medvetlös", "alla i sjön" och några andra saker.



Mats agerar vågmaskin på Pers kajak, Per gör låga stödtag för att parera.

De som inte var i vattnet satt på klippväggen eller på stocken och njöt i solskenet, det där ju det som är fördelen med ruskväder, att man sen njuter mer av sol och värme igen.



På denna stock satts det även förra året. Men Niklas och Johan valde att sitta på berget.

Efter lunch paddlade vi den lilla kanalen mellan Högbådan och Stor-Rönnbådan som inte syns så bra på kartan, men som är riktigt mysig. Därefter avslutningsetappen till startplatsen dit vi kom 10 minuter efter planerad ankomsttid, dvs 15.10. Vi fick ganska snabbt ordning på alla grejorna och jag hoppas att alla kom hem i hygglig tid.

Det blev en lite intressant tur denna gång, med ett väldigt bra slut. Tack alla deltagare och tack också Pia B för ditt proffsiga ledarskap, och för den goda toscakakan.

Vi hörs / Mats



Mats



Pia (gammal bild)